

Installatie: Rob van den Broek | Tekst: Hein Walter

Gelukswaaier

Geluk, zegt de een, is niet ontevreden zijn,
gewoon doen en niet teveel vragen.

Een tweede meet het af aan eigen succes,
de mate waarin hij zijn kansen heeft benut.

De derde weet zich bij die vraag geen raad,
de ongelukkige antwoordt dat het niet bestaat.

De wijze stelt ons gerust. Hij zegt het,
omdat hij het weet, hij kent de lagen van geluk.

En gelukkig voor ons, we kunnen het leren.
Plezier, passie en talent, betekenis en mediteren.

Neem plaats op een van de plateaus
en kom in hoge sferen.

